

Μια παράσταση από γυναίκες για γυναίκες...

Μπορεί το οιδιπόδειο σύμπλεγμα να είναι πιο γνωστό, όμως η **σχέση μάνας-κόρης** φαίνεται να είναι αυτό που ορίζει τη γυναικεία φύση. Όσες φορές κι αν σκοτώσει μια γυναίκα τη μάνα της, η φύση θα φωνάζει, πως κάθε κόρη, είναι η συνέχεια της μάνας που την γέννησε. Κι όσες φορές κι αν σκοτώσει μια γυναίκα την επιθυμία της να κάνει παιδιά, η φύση θα φωνάζει, πως κάθε γυναίκα γεννιέται, για να γεννήσει τη συνέχεια της.

Με αμιγώς γυναικεία θέματα αχολείται το θεατρικό έργο της **Σαρλότ Κήτλευ «Σκοτώνουμε τη μαμά;»**. Τέσσερεις γυναίκες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια αλλά σε διαφορετική γενιά, δίνουν τη δική τους μάχη για να ξεφύγουν από την κληρονομιά της μάνας του και να αντιμετωπίσουν τη μητρότητα.

Η ιστορία τους διατρέχει ολόκληρο σχεδόν τον 20ο αιώνα – έναν αιώνα που έφερε μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική-πολιτική θέση της γυναίκας-, παρουσιάζεται μέσα από ένα παζλ των σημαντικότερων στιγμών της δικής τους ζωής. Τα κομμάτια του παζλ ενώνονται για να φέρουν στο φώς ένα μεγάλο, ένοχο, οικογενειακό μυστικό... Η παράσταση της **Μαριάννα Κάλμπαρη** με τις **Τζένη Ρουσσέα, Αιμιλία Υψηλάντη, Γωγώ Μπρέμπου** και **Ιφιγένεια Αστεριάδη** καταφέρνει να μιλήσει με συγκλονιστικό τρόπο για τη γυναικεία φύση, τη μητρότητα, τον έρωτα και την κατανόηση μέσα στην οικογένεια, μέσα από ένα ταξίδι μνήμης γεμάτο χιούμορ και μαγεία.



Θέατρο Αργώ, Κεντρική Σκηνή. Ελευσινίων 15 (Στάση Μετρό Μεταξουργείο), Τηλ: 210 5201 684-685. Τετάρτη έως Σάββατο 21.00. Σάββατο λαϊκή απογευματινή 18.30 - Κυριακή 20.00.