

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 27-11-94

Θέατρο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Παραλογές

— Γράφει η —
Ευγενία Γ. Κουτσουλιέρη

Μια εξαιρετική, πρωτότυπη παράσταση με έντονα παραδοσιακά στοιχεία ανέβηκε στη θεατρική σκηνή του θεάτρου ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (Βουλιαγμένης 268), σε σκηνοθεσία δραματουργική επεξεργασία κειμένων Στ. Τσακίρη, χορογραφίες Ντόρας Τσάτσου και μουσική διεύθυνση Νίκου Γρέγα.

Η λέξη «ταραχογή» είναι απλούστευμένη μορφή της αρχαίας λέξης «ταραχεταλογή», που σημαίνει μελοδραματική απαγγελία μερών τραγωδίας. Η προσπάθεια που γίνεται σ' αυτή την παράσταση είναι να τονιστεί ο διαχρονικός χαρακτήρας των δημοτι-

κών τραγουδιών και η σχέση τους με το θέατρο, τη μουσική και το χορό. Αριστονομήματα της δημοτικής μας ποίησης, όπως «το τραγούδι των Νεκρούν Αδελφού», «η δραματοτοκτονία αγίου Γεωργίου», τραγούδια των γεών και της ζωής, κάλαντα και μοιρολόγια, όλα δεμένα μ' έναν μοναδικό τρόπο, καθηλώνονταν τον θεατή, προσφέροντάς του διδαχή και ψυχαγωγία, σε μια παράσταση στόχου χωριαρχεί το τραγούδι και ο χορός.

Η λιτή ορχήστρα από «ταραδοσιακά» όργανα στην αποία συμμετέχουν οι μουσικοί Ν. Γρέγας και R. Σιούζ, δημιουργεί κατάνυξη, προσαναγγέλλοντας και συνοδεύοντας τα δρώμενα. Οι άκληροι ο θίασος σ' όλη την πα-

ράσταση επί σκηνής, δίνει τον καλύτερο εαυτό του, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί σε μια δύσκολη παράσταση εναλλαγής χαρακτήρων και συναίσθημάτων. Το έργο πατάει σε δύο άξονες. Την ποίηση και το τραγούδι. Η Αιμιλία Υψηλάντη στο ρόλο της μάνας «διευθύνει με δραματουργική άνεση το ποιητικό μέρος. Εξαιρετικοί οι νέοι ταλαντούχοι ηθοποιοί Παν. Βλαντή, Κων/να Παπαναστασίου, Γιώτα Φωτοστούλου, Πέτρος Πετράκης και Βασύλης Ρίσβας, στους άλλους ρόλους, που κινούνται γύρω από τη μάνα με τις εμπνευσμένες χορογραφίες της Ντόρας Τσάτσου.

Το τραγουδιστικό μέρος της παράστασης, κρατούν με δύναμη και αυθεντικότητα ο Νίκος Γρέγας και μια εξέχουσα μορφή του δημοτικού μας τραγουδιού, που κατ' επανάληψη και δικαιώς έχει ονομαστεί η πρέσβειρα του δημοτικού μας τραγουδιού ανά την υφήλιο. Η Γιώτα Βέη, η οποία με μοναδικό τρόπο, ερμηνεύει αυτά τα διαμάντια της δημοτικής μας ποίησης με μια ερμηνεία που δεν αποτελεί το φυσικό συμπλήρωμα του έργου αλλά την ίδια την ουδίσια του.

Πιστεύω ότι η παράσταση αυτή, θα ήταν σκόπιμο να «υιοθετηθεί» από το Υπουργείο Παιδείας για να την δουν όλοι οι μαθητές και οι σπουδαστές μας.