

Βίκτωρ Ουγκώ «Λουκρητία Βοργία»



Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΤΑΝΟΥ

Με το συνώνυμο της μοιχαλίδας, της διεφθαρμένης, της φόνισσας, της αιμομίκτισσας, της γυναίκας της κραιπάλης και των οργίων πορεύτηκε η Λουκρητία Βοργία από τα 14 χρόνια της μέχρι τα 38 της, ώσπου άφησε την εγκόσμια ζωή παίρνοντας συνάμα μαζί της τρεις αποτυχημένους γάμους και τους θανάτους των τριών παιδιών της.

Αυτή είναι η ιστορική εικόνα της Λουκρητίας Βοργία, κόρης του Πάπα Αλέξανδρου ΣΤ' που ανέβηκε στον πατικό θρόνο το 1492.

Όμως άνθρωποι που γνώρισαν από πολύ ποντά την Λουκρητία μιλούν με κολακευτικά λόγια για την καλοσύνη της, τη σεμνότητά της και τη διακριτικότητά της. Και γράφει ένας απεσταλμένος του δούκα της Φεραρίας που ήθελε να την παντρέψει με τον γιο του: «Η ζωή της είναι όχι η ζωή μια απλής χριστιανής, αλλά μιας ευλαβικά και βαθύτατης θρησκευόμενης ψυχής».

Μέσα απ' αυτούς τους ακραίους χαρακτηρισμούς της πιο συζητημένης γυναίκας για την ελαστική της ηθική, από τον Μεσαίωνα κι εδώ, άντλησε την έμπνευσή του ο **Βίκτωρ Ουγκώ** και έγραψε το θεατρικό του έργο «Λουκρητία Βοργία», γι' αυτό και μας την παρουσιάζει στην αρχή του έργου αρχομανή και διφθαρμένη και στο τέλος μας την παραδίδει εξαγνισμένη και στοργική μητέρα.

Μέγιστος ποιητής και μυθιστοριογράφος ο **Βίκτωρ Ουγκώ** θεωρήθηκε ο αρχηγός της Ρομαντικής Σχολής, ο δε πρόδολος που είχε γράψει στο θεατρικό του έργο, «Κρόμβελ» υπήρξε το μανιφέστο του ρομαντισμού, και φυσικά ο ρομαντισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει τα έργα του και αυτός ακοιδώς ο ρομαντισμός ήταν που γοήτευε, συγκινούσε και μάγευε το κοινό της εποχής του με κύρια στοιχεία του το πάθος του έρωτα, τους συμπαθεῖς, ταπεινούς και κατατρεγμένους και γενικά τη σύγκρουση των αντιθέσεων, με τη μακροσκελή πλοκή και τον ποιητικό λόγο. Τα μυθιστορήματά του «Άθλιοι» και «Παναγία των Παρισίων» γαλούχισαν πολλές γενιές ρομαντικών, ενώ τα θεατρικά του έργα «Ρουί Μπλαζ», «Μαρία Ντελόμ» και «Λουκρητία Βοργία» στάθηκαν τα υποδειγματικά μοντέλα του ρομαντικού θεάτρου. Το έργο του «Λουκρητία Βοργία» που ο μάρωνυμος όρλος του σαγήνευσε όλες τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του κόσμου στις παλιότερες κυρίως εποχές, παίζεται και πάλι στην Ελλάδα ύστερα από 100 χρόνια που παρουσιάστηκε στην Αθήνα. Τώρα δίδεται η ωραία ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την απορική προσωπικότητα της Λουκρητίας

Βοργία δοσμένη όπως την φαντάστηκε ο μεγάλος **Ουγκώ**. Πραγματικά ήταν μια σημαντική προσφορά στα θεατρικά πράγματα το «ξέθαμμα» από την **Αιμιλία Υψηλάντη** αυτού του άγνωστου σε δύο τουλάχιστον γενιές έργου.

Στη δομή του το έργο μουθύμισε λίγο πολύ τα φαδιόχρονιά που γράφαμε παλιά για το φαδιόφωνο με κεντρικό ήρωα μια ιστορική μορφή πλαισιωμένη από δευτερεύοντα πρόσωπα που μέσα από τον καθημερινό τους λόγο έβγαιναν τα γεγονότα, ο χαρακτήρας του ήρωα και οι πράξεις του. Πάνω σε ένα παρόμοιο πλάνο αναπλάθει την ιστορία του με ελεύθερη φαντασία ο **Ουγκώ**. Ζωγραφίζει με έντονους χρωματισμούς τη Βοργία και μας την δείχνει να παλεύει ανάμεσα στην αρχομανία της, τον έρωτά της για τον Τζενάρο και τη μετανοημένη και πονεμένη μητέρα. Όλα όμως αυτά τα σπέρματα της δράσης μάς τα δίνει με τον λόγο και όχι με την εικόνα.

Ο **Νίκος Χαραλάμπους** με εξωτερικά σκηνοθετικά κόλπα προσπάθησε να δώσει το αναζητούμενο ύφος του έργου, στην όλη παράσταση. Κίνησε με γοργούς ρυθμούς τους ηθοποιούς με δευτερεύοντες φόλους, αφού δεν είχαν να πουν και τίποτα το ουσιαστικό. Έδωσε όμως έναν ωραίο παλμό σε όλη τη δουλειά του.

Το ελλειπτικό σκηνικό του **Άγγελου Αγγελή** που ασφαλώς τού το επέβαλε η μικρή σκηνή του Θεάτρου, αφαιρούσε όλη τη μεγαλοπρέπεια του έργου. Μάλιστα, ήταν υπερβολικός με τις συμβολικές νεκροκεφαλές, των εγκλημάτων των Βοργία.

Τα κοστούμια του ωστόσο ήταν εξοχα και καλοσχεδιασμένα στο στιλ της εποχής, με αριμονικούς χρωματισμούς.

Ερμηνευτικά όλο το έργο στηρίζεται στον όρλο της Λουκρητίας Βοργία που υποδύθηκε η **Αιμιλία Υψηλάντη** και η οποία πρόβαλε με την υποκριτική της ικανότητα όλες τις κυρφές πτυχές των επιδιώξεων της ηρωίδας. Ήταν έγκυρη σε όλες τις μεταπτώσεις της: σκληρή, επιθετική, ερωτευμένη, τραγική, τρυφερή μητέρα. Ο **Τζόννυ Θεοδωρίδης**, Τζενάρο, πολλές φορές έβρισκε το σωστό μέτρο της έκφρασής του μα και πολλές φορές το έχανε. Είχε όμως μια όμορφη σκηνική παρουσία. Το στιλιζάρισμα του **Περικλή Μουστάκη** ευνόησε την απόφασή του γιατί έδειχνε τη σιγουριά του ισχυρού. Ήταν όμως κακός στα πολύ γκροτέσκο. Ικανοποιητική η ερμηνευτική άποψη του **Χρήστου Ευθυμίου** στους δύο φόλους που υποδύθηκε. Στην παράσταση πήραν ακόμη μέρος ο **Σπύρος Περδίου**, **Φώτης Μαζορής**, **Ισιδ. Σταμούλης**, **Μάνος Ζαχαράκος** και **Λώρα Στύλινση**. Το κείμενο έχει τη σφραγίδα της μεταφραστικής γνώσης του θεατρικού λόγου της **Μίτσης Κιουγιουμτζόγλου**, ενώ η μουσική έχει έντονη και έξοχη ερμηνευτική τη σφραγίδα του **Μιχάλη Χριστοδούλη**.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση για δύο συν θέλουν να γνωρίσουν κάτι άλλο από τα πολυταγμένα και επαναλαμβανόμενα έργα.