

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΟΥ



«ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ» ΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΓΩ» ΣΤΟ
ΒΕΑΚΕΙΟ

Όπως ο μύθος...

Του ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΕΝΑΚΗ

στο αρχαίο θέατρο».

Στην επιστημονική επιμολογία του Κυριακίδη θα μπορούσε κανείς να αντιβάλει μια άλλη «μουσική» επιμολογία που θα συσχέτιζε τις «παραλογές» με το παραλόγο, το «παρά τον λόγον» στοιχείο των τραγουδιών αυτών που κείται «παρά τον λόγον», διπλώς στο λόγο, και που δεν καταργεί τη «λογική» τους, αλλά, αντίθετα, συνδυάζοντας μορφή και περιεχόμενο, υφαίνοντάς τα σε ένα όλον, τα ξενψώνει σε μια υπερβατική σφαίρα, όπου ζωή και θάνατος συναντώνται αρμονικά ως πλήρωματα του βίου και ζεύγος αντιθέτων που μετέχουν στην ίδια ουσία. Ο λόγος εδώ ανήκει στον πλατωνικό Σωκράτη («Φαίδρος» 224b - 230a):

«Εγώ δώμας, Φαίδρε, βούσκω πως αυτά τα πράγματα έχουν δέσμαια τη χάρη τους, αλλά χρειάζεται να είναι κανείς πολύ δυνατός σ' αυτά και να καταπονιέται πολύ, και δεν είναι να τον καλούχαί τονείς, όχι δέσμαια για άλλο τίποτε, παρά γιατί θα είναι σημαντικός έπειτα από αυτό να αποκαταστήσει με το νου του και τη μορφή των Ιπποκενταύρων, κι έπειτα τη μορφή της Χίμαιρας, κι ύστερα πλακώνουν πλήθος τέτοια. Γοργόνες και Πήγασοι κι ἀπειρά αλλά ανεξήγητα τερατόμορφα όντα με τις αλλοκοτίες τους. Αν, λοιπόν, δεν δώσεις κανείς πίστη σ' αυτά και κοιτάξεις να συνταιριάζεις το καθένα καταπώς φαίνεται κι έγινε, θα χάσεις πολύν καιρό, αφού θα έχεις να κάμει με τόσο άξεστη σοφία. Κι εμένα δεν μου μένει καθόλου καιρός γι' αυτά. Και η αιτία, φίλε μου, γι' αυτό είναι τούτη δεν μπορεί ακόμα, καταπώς λέγει το δελτικό ρητό,

να γνωρίσω τον εαυτό μου. Μου φαίνεται λοιπόν πως είναι γελοίο, δύστινο δέν ξέρω ακόμη τούτο, να νοές μου για ξένα πράγματα. Γι' αυτό, λοιπόν, τ' αφήνω αυτά όπως είναι και τα παραδέχομαι όπως δύλος ο κόδιμος και κάνω εκείνο που τώρα δια έλεγαν νοιάζομαι όχι γι' αυτά, αλλά για τον εαυτό μου, για να ιδώ μην τυχόν είμαι κανένα θηρίο πιο μπερδεμένο και πιο φουσκωμένο κι από τον Τυφώνα ή κανένα πιο ήμερο και πιο απλό ζώο, που του έχει η φύση κι έχει μερδικό από έπιπολο θεϊκό και απλό κλήρο». (Μετάφραση του Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου, «Εισαγωγή στον Πλάτωνα», Αθήνα 1970).

Η παράσταση της καλλιτεχνικής εταιρίας «Αργώ» που παρακολούθησα στο Βεάκειο του Πειραιά (δραματουργική επεξεγασία και σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη) προσέγγισε όντως το δημοτικό μας τραγούδι αγνά, χωρίς περιττά στολίδια, με πρόθεση να καταβυθίσει στο «λόγο» του, όχι να προσδάλει τα δικά της επιχειρήματα. «Ανυπόδηπτη», «ασκεπής» σκηνοθεσία και σύνθετη κειμένων όχι για να προσδάλει τη δική της «αλήθεια», που είναι πάντοτε, ως αλήθεια του σκηνοθέτη, σκηνοθετημένη, αλλά για ν' αφήσει την «αλήθεια» της ψυχής του θαυμαστού «τραγουδιού του νεκρού αδελφού», να μιλήσει στις ψυχές των θεατών, ψυχή εις ψυχήν βλεπτέα». Νομίζω πως αυτό τα λέει όλα. Η σκηνοθεσία δεν επιχειρήσει να «θεατροποιήσει», εκσυγχρονίζοντας ή αναπαλαιώνοντας, ένα κείμενο προορισμένο από τη φύση του να ακούγεται περισσότερο παρά να βλέπεται και να ανοίξει τη «μέσα όψη».

Κατά τον Στίλπωνα Κυριακίδη («Το Δημοτικό Τραγούδι», εκδ. «Ερμής», 1978), «Τα δημοτικά άσματα που συγχένονται κάτω από τον τίτλο «Παραλογές» διαθέτουν στοιχεία τα οποία μας οδηγούν κατευθείαν

την εσωτερική των ακροατών - θεατών του. Ο λόγος δόθηκε στο λόγο εδώ. Και λειτουργήσει έτσι! Με τη μουσική, με την όρχηση, με την απαγγελία, με το άσμα, με την κίνηση, τη φωνή, το ρυθμό, που ήταν δλα μουσικής υφής. Και με το δεκαπενταύλαδό «μας» να υπογραμμίζει τη φυσικότητα των δρωμένων με ένα ύφος παραμυθιού άμεσα δοσμένου, χωρίς την παρεμβολή ενός αφηγητή που συνήθως «μυρίζει». Μπρεχτ και μετατοπίζει ιστορία και το «χρόνο». Χωρίς αχρείας «αποστασιοποιήσεις», ήξερε να κρατά καλά τις δικές της, δικείες «αποστάσεις» από το αντικείμενό της. Με συγκίνηση και με μετρημένο συναίσθημα, περασμένο μέσα από ένα «φίλτρο» κυκλικής αντίληψης του «χρόνου», επαναλαμβάνοντας ελαφρώς παραλλαγμένα τα σταθερά μοτίβα της. Με «προίκα» την υπέροχη αυθεντική φωνή της Γιώτας Βέη, την απλή, ανυπόχριτη και σπαρακτικά λιτή, υποβλητική παρουσία της Αιμιλίας Υψηλάντη, χορογραφημένη και φια από τη Ντόρα Τσάτσου (μουσική επιμέλεια Χρίστου Τσιαμούλη), «κεκοσμημένα» από τον αείμνηστο Χαρατσούδη, με γνήσια ζωντανή μουσική (Χρ. Τσιάμαλης, Βαγγέλης Καρλίτης), δεν παρέπεμπε σε μια συνέχεια πολιτιστική, αλλά ήταν αυτή η ίδια, η αρχή, η συνέχεια, το τέλος. Αυτόνομη, παρέπεμπε μόνο στον εαυτό της, πουθενά αλλού, όπως ο μύθος. Διαθέτοντας οργανική αυτάρχεια, μοναδική και ανεπανάληπτη ίσως, θα πρέπει να διεί μια μονιμότερη στέγη, στο Εθνικό Θέατρο. Οι ηθοποιοί (Πέτρος Πετράκης, Παναγιώτα Βλαντή, Βασίλης Ρίσδας, Γιώτα Φωτοπούλου και Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου) δεμένοι σε ένα ισοκέφαλο σύνολο, πίστεψαν φανατικά, έδωσαν. (Βοηθός σκηνοθέτη Βασίλης Αποστολάτος, δονθός σκηνογράφου Έροη Σπαθοπούλου). Αξίζει ένα εύγε σε όλους.