

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ 3254 851

Τ 3215.500, 3225.910 FAX 3236.455

Άπόκομμα Έφημερίδος

ΒΗΜΑ

Έμερομηνία

20 ΟΚΤ. 1996

«Λουκρητία ή Θηλυκή οχιά»

Kόρη του καρδινάλιου και μετέπειτα Πάπα Ροδρίγου Βοργία, η Λουκρητία έζησε στην Ιταλία του 15ου αιώνα. Ωραία και μοιραία, η Λουκρητία Βοργία από νεαρό κορίτσι βρέθηκε να άγεται και να φέρεται από τις επιθυμίες του πατέρα της, Αρραβώνες και γάμοι, έρωτες και μίση, πάθη και αιμομεικτικές πράξεις ακολουθούν αυτή τη γυναικεία φυσιογνωμία της Μεσαιώνα που η πένα του Βικτόρ Ουγκό μετέτρεψε σε θεατρικό έργο. Φέτος στο θέατρο «Μουσούρη» η Αιμιλία Υψηλάντη παρουσιάζει τη «Λουκρητία Βοργία» σε μια παράσταση όπου κρατά τον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία Νίκου Χαραλάμπους. Η τελευταία ηθοποιός που έπαιξε τον ρόλο ήταν η Αικατερίνη Βερώνη, το 1899, στο «Θέατρο Ωδείου» των Αθηνών. Είχαν προηγηθεί η Σοφία Ταβουλάρη, η Πιπίνα Βονασέρα και η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου.

«Στον εικοστό αιώνα το έργο δεν έχει ανεβεί ποτέ», λέει η Αιμιλία Υψηλάντη. «Η Λουκρητία είναι ένας ρόλος αρνητικός. Μια γυναίκα σατινική που διατηρεί αιμομει-



Η Αιμιλία Υψηλάντη μιλάει για τη μοιραία γυναίκα «Λουκρητία Βοργία» που ερμηνεύει στο ομώνυμο έργο του Βικτόρ Ουγκό

κτικές οχέσεις, που κάνει δολοπλοκίες. Έχει για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτός ο ρόλος. Είναι δύσκολο να τον περάσεις στο κοινό χωρίς το κοινό να θέλει να τανιστεί με αυτή την ηρωίδα. Και όμως πρέπει να την κάνεις αποδεκτή. Άλλωστε έτσι συμβαίνει με όλα τα τραγικά πρόσωπα γίνονται συμπαθή γιατί συμπυκνώνουν όλη την ανθρώπινη μοίρα. Και η Λουκρητία ως αρνητικό πρόσωπο πρέπει να πληρώσει και πληρώνει». Και προσθέτει για την η-

ρώδια της: «Πρόκειται για μια θηλυκή οχιά, που δηλητηριάζει, που μαγεύει, που ερωτεύεται, που γεννά παιδιά τα οποία τρώνε τη σάρκα της. Ο Ουγκό όμως με το έργο του κάνει έναν ύμνο στη γυναικα και δίνει υπόσταση σε ένα δυσφημισμένο πρόσωπο, προσφέροντάς το για κριτική στο κοινό».

Η ηθοποιός στέκεται ιδιαίτερα στον συγγραφέα, που με την προσωπικότητά του διέσχισε όλο τον 19ο αιώνα: «Είναι ιδιοφυής, τολμηρός, δια-

θέτει μεγαλείο. Στη «Λουκρητία» του φωτίζει την πλευρά της μπέρας και είναι πράγματι μεγαλειώδες το γεγονός ότι ένας ανθρωποτής συγγραφέας ασχολείται με ένα τόσο κατάπτυστο πρόσωπο».

Η παράσταση, χωρίς να προδίδει την εποχή, δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα· και στοχεύει στο πλατύ κοινό, αφού, όπως τονίζει η κυρία Υψηλάντη, «το θέατρο του Ουγκό είναι ένα θέατρο λαικό». Με σαφείς παραπομπές στην εποχή, μέσα από τα σκηνικά και τα κουστούμια, η παράσταση χαρακτηρίζεται· από το κόκκινο και το μαύρο.

■ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θέατρο Μουσούρη: «Λουκρητία Βοργία» του Βικτόρ Ουγκό. Μετάφραση Μίτση Κουγιουμτζόγλου, σκηνοθεσία Νίκος Χαραλάμπους, σκηνικά -κοστούμια Αγγελος Αγγελής, μουσική Μιχάλης Χριστοδούλης, φωτισμοί Θεόδωρος Μάργκας. Εκτός από την Αιμιλία Υψηλάντη παίζουν: Περικλής Μουστάκης, Τζόννυ Θεοδωρίδης, Χρήστος Ευθυμίου, Μάνος Ζαχαράκος, Ισίδωρος Σταμούλης, Φώτης Μακρής, Σπύρος Περδίου, Δώρα Στυλιάνοη.