

εινές αναλαμπέστους. Οι άνθρωποι του
σιαμπούσον ακόμη και μέσα στις χειρό-
ς στιγμές τους μας δείχνουν ότι παρα-
υν άνθρωποι. Διαβάστε το!

**Μ. Σωτήρης «Η Σοφίλα», διηγήμα-
κδ. Αρμός, Αθήνα, 1996, σελ. 193.**

γήματα από τον κόσμο του Αιγαίου.
Χρές και γεγονότα της Μυτιλήνης, της
ου, της Κάσου, της Εύβοιας και των άλ-
μικρότερων νησιών του Αιγαίου δίνουν
σύνθετη εικόνα του ανθρώπινου αρχι-
άγους. Η «Σοφίλα» (υποκοριστικό του
ρία στην κασσιώτικη ντοπιολαλία), το
όντο διηγήμα του έργου, είναι μια ανά-
στον Ολοκάυτωματος της Κάσου, το
'4. Ξεχωρίζει η αγάπη του συγγραφέα
έναν κόσμο περιφερειακό, τους νησιώ-
αλλάτοσο ζωντανό και παρόντα στο σή-
α.

έλλο, τέλος, χαρακτηριστικό που απο-
ι ποίηση του Κ. Ριτσών είναι η σω-
κότητά της. Οι άνθρωποι ζουν στα ποι-
ά του με τα σώματά τους και το σώμα
αποκτά μια αναπάντεχη ποιητικότητα.
Λίγων με ένα δείγμα: Ο κουρασμένος
τάρος/κρεμέται απ' τη χειρολαβή/μες
ηλεκτρικό/Οκαθισμένος επιβάτης/κρε-
μι απ' το τσιγάρο του/κι εγώ δεν έχω από
να κρατηθώ.

**Ιόκος Κολοκοτρώνης «Χωρίς μακι-
ν», εκδόσεις Εψιλον/ποίηση, Αθή-
να, 1996, σελ. 73**

ηση βιωματική αυτοβιογραφική πάνω
αιώνια θέματα που απασχολούν τον άν-
θρο: Τον έρωτα, τη μοναξιά, τον θάνατο,
όνειρα. Δείγμα: Κάποια μέρα τα φυλάκι-
ένα μάτια μας/θα αποδημήσουν για μέ-
μακρινά/εκεί όπου οι καρδιές μας/θα έ-
συν πεθάνει από καιρό/οι περαστικοί θα
κάνουν τον γιακά τους/και τα μάτια τους
κρύβουν στις τσέπες του παλτού που
γλημένο σαν βδέλλα στο κορμί τους/θα
ίσει χαμένα χρόνια/κάποια μέρα θα σε
ναδά/μα θα είμαι κάποιος άλλος.

ήτρης Γιαννόπουλος, Αθήνα 1996, σελ.

αστ - διασκευή Πομπέρ Μπουντέ, εκδ. Πα-
240.

δρουτσοπούλου
λογοτεχνία για παιδιά και νέους, εκδ. Πατά-
96.

φανος
«Αγγλοκρατίας» στην Κύπρο (1878-1914).
ιμός και κοινωνικές αδράνεις. Εκδ. Παπά-
λ. 290.

ΘΕΑΤΡΟ

► ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ

Λουκρητία Βοργία: Στη λογική της σύγκρουσης

Μια συνηθισμένη μελέτη ανατρο-
πής των κεκτημένων, έναν ανε-
στραμμένο καθέρητη, είδε σκηνοθε-
τικά ο Νίκος Χαραλάμπους στη Λου-
κρητία Βοργία του Βίκτορος Ουγκώ
και ανέδειξε με τη βοήθεια ενός θαυ-
μασίου θιάσου το χιούμορ, το παιχνί-
δι, τη δεξιοτεχνία, αλλά και τον ρομα-
ντισμό που μπορεί να κρύβεται έργο.
Μια ομάδα ταλαντούχων νέων θο-
ποιών κινείται με άνεση στη σκηνή,
παρασύρει τον θεατή στην ψυχογρα-
φία του έργου και προετοιμάζει το έ-
δαφος για την υποδομή των πρώτων
ρόλων. Η Λουκρητία Βοργία μετα-
μορφώνεται, με την ερμηνεία της Αι-
μιλίας Υψηλάντη, σε καθημερινό μύ-
θο, σε απέραντη θάλασσα αισθημά-
των, απαγορευμένων και τόσο φυσι-
κών σε άλλα επίπεδα δράσης και
σκέψης. Ο θηθοποίος κινεί έναν μύ-

Ο Βίκτωρ Ουγκώ υπήρξε ένας από
τους δημοφιλέστερους συγγραφείς στην
Ελλάδα τον περασμένο αιώνα. Ολό-
κληρες γενιές γαλουχήθηκαν με τα
μυθιστορήματά του και κυρίως τους
«Αθλιούς» και την «Παναγία των Πα-
ρισίων». Η πρώτη επαφή του ελληνι-
κού κοινού με το έργο του Ουγκώ ή-
ταν το θέατρο. Η Λουκρητία Βοργία
γνώρισε λαμπρή πορεία στις ελληνι-
κές σκηνές του 19ου αιώνα, καθώς κί-
νησε το ενδιαφέρον πολλών θιάσων
που παρουσίασαν το έργο όχι μόνο
στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες πό-
λεις του Ελληνισμού. Η παρουσία της
Λουκρητίας Βοργίας στην Ελλάδα το
'90 δεν περιορίστηκε μόνο σε μεγά-
λους θιάσους και διάσημους πρωτα-
γωνιστές, αλλά και πολλούς εραστε-
χικούς και μικρούς θιάσους.
Η ταυτότητα της παράστασης: Με-



θο, λέει ο Χαραλάμπους, δεν κινείται
από αισθήματα αινστρά υπαρξιακά,
ψυχογραφικά. Πρώτα μεταφέρει
μάλλον το θέμα κι ύστερα το φυσικό
ξετύλιγμα περιστατικών στην περιοχή
του απίθανου και τέλος το δηλητηριώδες
χιούμορ κάτω από τις ποιητι-
κά δραματικές στιγμές. Ο Νίκος Χα-
ραλάμπους στο σπειράματος για την
παράσταση παραπέρα από το «σε τέοια
έργα πρέπει να ξεχάσει ο ίθοποιός την
λογική των ψυχολογικών υπόθαλμων
των χαρακτήρων, να αφαιρέσει τον α-
τομικό συνάθιθματος του, αλλιώς
δείχνουν όλα ψεύτικα. Σε αυτή την
περίπτωση είναι πιο έντιμη μια ανά-
γνωση, ένα αναλόγιο. Η πρακτική
σχέση με τα πράγματα είναι το πιο ά-
μεσο μέσο προσέγγισης του καλού
και του κακού σαν επική στιγμή, σαν
μια αναστατωμένη κίνηση του χρό-
νου προς την αποκάλυψη».

τάφραση: Μίτση Κουγιουμτζόγλου.
Σκηνθεσία: Νίκος Χαραλάμπους.
Σκηνικά - κοστούμια: Αγγελος Αγγε-
λη. Μουσική: Μιχάλης Χριστοδούλι-
δης. Φωτισμοί: Θόδωρος Μάργκας.
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρίνα Υψηλά-
ντη. Σπαθογραφίες: Ισίδωρος Στα-
μούλης. Παιζουν (με σειρά εμφάνι-
σης): Τζενάρη Θεοδωρίδης.
Ολοφέρνο Βιτελόζο: Σπύρος Περδί-
ου, Ντον Απόστολο Γκαζέλα: Φώτης
Μακρής, Ζέπο Λιβερέτο: Ισίδωρος
Σταμούλης, Μάριο Ορσίνη: Μάνος
Ζαχαράκος, Γκονυμέτα: Χρήστος Ευ-
θυμίου, Λουκρητία Βοργία: Αιμιλία
Υψηλάντη, Ντον Αλφόνσο ντ' Έστε:
Περικλής Μουστάκης, Ρουστικέλο
Α': Φώτης Μακρής, Αστόλφο: Σπύ-
ρος Περδίου, Μητίστα: Σπύρος
Περδίου, Ρουστικέλο Β': Χρήστος
Ευθυμίου, Πριγκίπισσα Νεγκρόνι:
Δάρια Στυλιανέση.