

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 21

Αυτοί που κάνουν οίστρο της ζωής το φόβο του θανάτου

Οι «ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ» είναι μια θεατρική - μουσική παράσταση. Τα κείμενα, η μουσική και τα τραγούδια είναι παραμένα από τη δημοτική μας παράδοση. Θέμα της παράστασης ο κύκλος της αγθόπωτης ζωής σε συνδυασμό με τον κύκλο των εποχών του έτους, όπως σηματοδοτείται στο εορτολόγιο. Μέσα από τις «Παραλογές», επιχειρείται να αναδειχθεί ο πλούτος της δημοτικής μας ποίησης που έχει εκφράσει σε δύσκολοις για το λαό μας χαρούς όλες τις καταστάσεις και τα συναισθήματα του Έλληνα στην καθημερινή του ζωή. Η λαϊκή αυτή δημιουργία, που αποτελεί κρίκο ουδετηρίς με την αρχαία τραγωδία και τη νεότερη μας ποίηση καταδεικνύει τη συνέχεια του ελληνισμού μέσα από το γνησιότερο τρόπο έκφρασης που είναι η ποίηση και το τραγούδι, καθώς και τη ξωντανή μνήμη αρχαίων μύθων και παραδόσεων, έτσι όπως διαφοροποιήθηκαν στο πέρασμα των εποχών και στις αλλαγές των θρησκειών. Χαρακτηριστικά αυτό φαίνεται στις παραλογές - δημοτικά ποιήματα που αφηγούνται ολόκληρες ιστορίες με δράση και διαλόγους που περιλαμβάνονται στην παράσταση (Χαρζανής, Ο δράκος που φυλάει το νερό, του Νεκρού αδελφού κ.λ.).

Οι παραλογές έχουν εμπνεύσει πολλούς Έλληνες δημιουργούς και οι μύθοι τους έχουν πολλές φορές σταθεί αφορμή για τη δημιουργία θεατρικών έργων. Η παράσταση που παίζεται από έξι ηθοποιούς, 2 μουσικούς και μια τραγουδίστρια, προσπαθεί να προσεγγίσει το πολύτιμο αυτό υλικό της δημοτικής μας παράδοσης με σύγχρονη αισθητική αντίληψη. Η μουσική και το τραγούδι συμπληρώνουν το λόγο στην κορίφωση κάθε φορά της δράσης που ξετυλίγεται στα επιμέρους επεισόδια με τους ηθοποιούς να παίζουν τους ρόλους που τα ίδια τα ποιήματα αποκαλύπτουν (μάνα, γιος, νύφη, γειτόνισσα κ.λπ.) χωρίς να γίνεται προσπάθεια δραματοποίησή τους.

Στην παράσταση παίζουν: Αιμιλία Υψηλάντη, Πέτρος Πετρόπακης, Παναγιώτα Βαλαντή, Βασίλης Ρίσβας, Γιώτα Φωτοπούλου, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου. Τραγουδά ο Χρίστος Τσιαμούλης και η Γιώτα Βέη. Παίζουν οι μουσικοί Χρίστος Τσιαμούλης και Βαγγέλης Καρίτης. Δραματούργκη επεξεργασία και σκηνοθεσία: Σταύρος Τσακίρης. Χορογραφία: Ντόρα Τσάτσου. Σκηνικά - κοστούμια: Σάββας Χαρατσίδης. Μουσική επιμέλεια: Χρίστος Τσιαμούλης.

(Τρίτη 30 Αυγούστου, στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη και Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, στο Κάστρο της πόλης της Μυτιλήνης).

Το πρόγραμμα της παράστασης έχει επιμεληθεί το Τμήμα Επικοινωνίας του Πάντειου Πανεπιστημίου με ευθύνη του καθηγητή κ. Γιάγκον Ανδρεάδη. Περιλαμβάνει πρωτότυπα μελετήματα για τη σχέση δημοτικών τραγουδιών και αρχαίου δράματος, για τις ειδικές πλευρές του κύκλου της ζωής σε διάλογο με τον κύκλο των εποχών, για τη δημοτική μουσική και τις διαχρονικές της ωζές. Επίσης, έρευνα για τη θεατροποίηση των δημοτικών τραγουδιών μέχρι σήμερα, μεταφράσεις αποσπασμάτων από ξενόγλωσσα έργα, βιβλιογραφία, φωτογραφικό υλικό κ.λπ. με ευρείες περιλήψεις των κειμένων στα αγγλικά και τα γαλλικά.

**ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΟΝ
ΛΑΕΩΧΑΡΟ ΙΑΙΟ**

