

ΘΕΑΤΡΟ

Αργύω

Αιμιλία Υψηλάντη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2002

"Η Ρακωδία των Σκουπιδιών"

του Κώστα Λαμπρούλη

Μην τα απορρίπτετε με τόση ευκολία!
Θα τα ξαναβρείτε μπροστά σας.

Αγαπητοί φίλοι,

Πριν από δύο χρόνια είδατε στο θέατρο ΗΒΗ την παράστασή μας «Ο Μάγος του Οζ». Στο μεταξύ αποκτήσαμε το δικό μας θέατρο που το λέμε ΑΡΓΩ, στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο.

Στο ολοκαίνουριο και πανέμορφο θέατρό μας παρουσιάζουμε την παράσταση για παιδιά «Η Ρακωδία των Σκουπιδιών». Ήρωές της τέσσερα αξιολάτρευτα «σκουπίδια» που συναντώνται σε ένα σκουπιδότοπο. Θέμα της ιστορίας μας η προσπάθειά τους να γίνουν χρήσιμοι με τη βοήθεια του διπλανού τους και με οδηγό τον αυτοσεβασμό, την έμπνευση και τη δημιουργία. Σύνθημα της «Ρακωδίας των Σκουπιδιών» και μήνυμα για τα παιδιά είναι «ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε χρήσιμα πράγματα αλλά και να φτιάξουμε καλλιτεχνήματα –ζωγραφιές, κατασκευές κτλ- με υλικά που νομίζαμε ότι είναι για πέταμα και όλα, όπως και στη φύση, μπορούν να μεταμορφωθούν και να χρησιμοποιηθούν».

Η παράστασή μας είναι φαντασμαγορική και διασκεδαστική και με την ποιότητα που η υπογραφή μας εγγυάται. Ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς να συλλέξουν υλικό ώστε να μπορούν να συζητήσουν με τα παιδιά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα το θέμα της ανακύκλωσης. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με γνωστές οικολογικές οργανώσεις. Η «Ρακωδία των Σκουπιδιών» θα διασκεδάσει τα παιδιά σας και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για την οικολογία.

Θα χαρούμε πολύ να σας δεχτούμε στο θέατρό μας.

Αιμιλία Υψηλάντη



Δυο λόγια για το έργο μας:

Μια πεταμένη Βίδα, ένα πεταμένο Παιχνίδι, μια πεταμένη Ιδέα και μια πεταμένη Μελωδία, συναντιούνται σε έναν σκουπιδότοπο και αποφασίζουν να αντισταθούν στη μοίρα τους και να ανακτήσουν την χαμένη τους αξία...

Όπως γίνεται προφανές εξ' αρχής, η Ρακωδία μας είναι ένα οικολογικό παραμύθι, του οποίου αφορμή και εφαλτήριο είναι η ιδέα της ανακύκλωσης. Η «ανακύκλωση» όμως, επανέρχεται εδώ ως μια συμβολική έννοια, αφού οι ήρωές μας είναι αγαθά, όχι μόνο υλικά αλλά και πνευματικά, που αναζητούν το χαμένο νόημα της ύπαρξής τους. Στην Ρακωδία, γίνεται λόγος για την ευκολία της απόρριψης, για φιλίες που μοιάζουν αδύνατες, για χαμένες αξίες, ακόμα και για το ίδιο το νόημα της ζωής. Και όλα συνηγορούν στο να διασκεδάσουμε με την ιδέα πως τα πάντα στη ζωή, αξίζουν μία δεύτερη ματιά. Μία ματιά που θα τα αναγεννήσει και θα τα κάνει πολύτιμα.

Με την πεποίθηση πως τα παιδιά σήμερα αντιλαμβάνονται με μεγάλη ευαισθησία τις έννοιες πάνω στις οποίες στηρίζουμε το έργο μας, η Ρακωδία είναι πάνω απ' όλα ένα παραμύθι και υπόσχεται ένα θέαμα γεμάτο φαντασία, μουσική, χορό, και νέες ιδέες. Όλοι εμείς που φτιάχναμε αυτή την παράσταση, ο Κώστας, η Ρούλα, ο Χρήστος, η Ελίνα, ο Will, η Μαριάννα, η Κατερίνα, η Μάχη, η Μαρία, ο Μανώλης, η Δήμητρα, η Μαρία, ο Θοδωρής και η Ρούλα, σας περιμένουμε στο θέατρό μας.

Τι είναι ρακωδία:

- Δεν είναι ραψωδία!
- Οχι.
- Δεν είναι τραγωδία!
- Θεός φυλάξει.
- Είναι ΡΑΚΩΔΙΑ:

όταν τα σκουπίδια αποφασίζουν να ανακτήσουν τη χαμένη τους αξία με όχημα τη φαντασία δημιουργούνε τη μαγεία γράφουνε την ιστορία τραγουδούν τη μελωδία κι αυτό είναι... ΡΑΚΩΔΙΑ.

Οι «ήρωες» της ρακωδίας (τα σκουπίδια μας):

η Βίδα:

έχει χάσει την αυτο-εκτίμησή της και πιστεύει πως είναι το πιο άχρηστο αντικείμενο του κόσμου

η Ιδέα:

έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν τι ιδέα ήταν

το Παιχνίδι:

έχει ξεχάσει τη σημαίνει χαρά και προσπαθεί μάταια να τρομάξει τον κόσμο

η Μελωδία:

λίγο σνούμπ και πολύ «άνω-κάτω», αρνείται να δεχτεί πως ανήκει στον κόσμο των σκουπιδιών.

και ο κακός της υπόθεσης:

που σαν μια κακία, γριά μάγισσα, πλανάται στον σκουπιδότοπο και καραδοκεί να πιάσει στον ύπνο τα θύματά της για να τα φυλακίσει για πάντα στα σκοτεινά της «Παλάτια της Λησμονιάς».

η Γριά Λήθη:

Τι zητάνε τα σκουπίδια μας:

Μια δεύτερη ματιά!
Μια ακόμα ευκαιρία!
Να κερδίσουμε ξανά τη χαμένη μας αξία!
ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΝ!

«...κι ελπίδα είναι παιδί τη ζωή κάνει παιχνίδι το παιχνίδι είναι ζωή κάνει τέχνη το σκουπίδι...»

ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

που θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν πόσα υπέροχα πράματα μπορεί να κάνεις με αντικείμενα που θεωρεί άχρηστα.

Κάντε στα παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις και θα εκπλαγείτε με τις απαντήσεις τους:

Τι μπορούμε να κάνουμε με...

...τα παλιά μας ρούχα;

...τα παλιά μας σκουπίδια;

...τα παλιά βιβλία;

...τις παλιές εφημερίδες και τα περιοδικά;

...τα άδεια πλαστικά μπουκάλια;

...τα άδεια κουτιά συσκευασίας;

...

Δώστε κι εσείς την ευκαιρία στα παιδιά να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους, και να δημιουργήσουν μία κατασκευή ή ένα παιχνίδι από παλιά και «άχρηστα» αντικείμενα!

**Οικολογικές οργανώσεις
που συνεργάζονται μαζί μας
για αυτήν την παράσταση:**

**Ελληνική Ένωση Αλουμινίου -
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.**



Θέατρο ΑΡΓΩ

Ελευσινίων 15, 104 37, Αθήνα

Στάση Μετρό Μεταξουργείο

Τηλέφωνα για κρατήσεις: 010 52 01 684 και 010 52 01 685.

Παραστάσεις: Καθημερινές από Δευτέρα έως και Παρασκευή
για τα σχολεία στις 10.00 π.μ
και τις Κυριακές στις 11.00 π.μ και στις 3.00 μ.μ.